

**Van:** Wijnen, MJA van (Marc)  
**Verzonden:** dinsdag 10 oktober 2023 13:15  
**Aan:** [REDACTED]  
**CC:** Raadsgriffie  
**Onderwerp:** RE: Betreffende het hijsen van de 'Vredesvlag': Een oproep tot heroverweging en steun voor Israël

**Opvolgingsvlag:** Opvolgen  
**Vlagstatus:** Voltooid

Geachte [REDACTED],

Uw bericht aan de raadsleden is doorgestuurd naar de burgemeester. De burgemeester heeft het vlaggenprotocol in zijn portefeuille, heeft uw bericht in goede orde ontvangen en heeft mij gevraagd uw bericht namens hem te beantwoorden.

Het college van burgemeester en wethouders is met velen geschokt door de gruweldaden tegen onschuldige burgers in Israël. Het college leeft mee de slachtoffers. Het leed is niet te bevatten.

Ik hoop samen met u dat er snel vrede komt. Dat is ook de reden dat de gemeente er voor gekozen heeft om de vredesvlag op het stadhuis te hijsen om de diepgewortelde wens én oproep tot vrede, waar dan ook ter wereld, dus ook in het gebied rondom Israël te bespoedigen.

Met vriendelijke groet,

Marc van Wijnen  
Chef Kabinet en strategisch adviseur burgemeester Dordrecht



**Van:** [REDACTED] <[REDACTED]>  
**Verzonden:** maandag 9 oktober 2023 17:43  
**Aan:** Raadsgriffie <[Raadsgriffie@dordrecht.nl](mailto:Raadsgriffie@dordrecht.nl)>  
**Onderwerp:** Betreffende het hijsen van de 'Vredesvlag': Een oproep tot heroverweging en steun voor Israël

Geachte vertegenwoordigers van de gemeenteraad Dordrecht,

Ik schrijf deze brief om mijn bezorgdheid te uiten over de recente beslissing om uitsluitend de "vredesvlag" te hijsen.

Als trotse inwoner van Dordrecht hecht ik veel waarde aan de rijke geschiedenis van onze stad. Deze geschiedenis heb ik mogen bestuderen aan het Johan de Witt Gymnasium, het oudste gymnasium van Nederland. Gedurende mijn tijd op deze school werd ik onderwezen over de omvangrijke Joodse geschiedenis van Dordrecht, met de heer [REDACTED] als bezielende docent die zijn kennis met passie deelde. Onlangs werd [REDACTED] terecht onderscheiden met een Johan de Wittspeld vanwege zijn toewijding aan het Joods Monument. In zijn lessen leerden wij over de Joodse gemeenschap in Dordrecht, de ontzettende tragedies van de Tweede Wereldoorlog en de impact daarvan op de Joodse gemeenschap in Dordrecht. De geschiedenis van Dordrecht is onlosmakelijk verbonden met

de Joodse gemeenschap. Daarom voelt de beslissing om enkel de "vredesvlag" te hijsen bijna als een ontkenning van deze belangrijke geschiedenis.

Het baart mij zorgen dat de gemeente Dordrecht, als Nederlandse gemeente, aarzelt om openlijk steun te betuigen aan Israël. Deze aarzeling lijkt in contrast te staan met de sterke band tussen Nederland en Israël, evenals de diep gewortelde Joodse geschiedenis van Dordrecht. Op het moment van schrijven worden meer dan 800 Israëlische burgerslachtoffers gemeld als gevolg van de terroristische aanval van Hamas.

Deze laffe actie van Dordrecht ten aanzien van deze tragische gebeurtenissen vervult mij met schaamte. Voor een gemeente die zich zo bewust is van haar Joodse geschiedenis is dit een pijnlijke keuze.

Ik hoop oprecht dat deze beslissing wordt heroverwogen en dat Dordrecht, zoals vele andere gemeenten in Nederland, de Israëlische vlag zal hijsen om steun en solidariteit met Israël te tonen.

Hoogachtend,

■■■■

# Noot

**In dit document zijn gedeeltes onleesbaar gemaakt op grond van artikel 5 van de Wet open overheid:**

- Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (naam)
- Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (e-mail)
- Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (handschrift)