

Van: J. van den Bergh <info@atmvormgeving.nl>

Verzonden: donderdag 23 maart 2023 22:02

Aan: Raadsgriffie <Raadsgriffie@dordrecht.nl>

CC: Wepster, AET (Anneloes) <AET.Wepster@dordrecht.nl>

Onderwerp: PLAQUETTE OPLOCATIE HUIS FAMILIE DICKE IN PRINSENSTRAAT

Griffie

Beste Griffie,

Bijgaand de brief van Initiatiefgroep Dochters & Zonen Dordrecht en Stichting Museum 1940-1945 Dordrecht aan college en gemeenteraad.

Over de plaatsing van een plaquette op de plek in de Prinsenstraat, waar vroeger het huis van de familie Dicke heeft gestaan.

Willen jullie dit doorgeleiden naar college en gemeenteraad?

Vriendelijke groet,

Jacqueline van den Bergh | Initiatiefgroep Dochters & Zonen Dordrecht |
info@atmvormgeving.nl | 06 255 73 500 |

Initiatiefgroep

Dochters & Zonen van Dordrecht



Dordrecht, 23 maart 2023

Aan het college van burgemeester en wethouders
en de gemeenteraad van Dordrecht

Onderwerp: Voorstel tot plaatsing van een plaquette op de plek in de Prinsenstraat, waar vroeger het huis van de familie Dicke heeft gestaan

Geacht college, geachte raadsleden,

De Initiatiefgroep Dochters & Zonen van Dordrecht * en Stichting Museum 1940-1945 Dordrecht pleiten ervoor om een **herinneringsplaquette** aan te brengen op de plek in de Prinsenstraat waar het huis van de familie Dicke heeft gestaan. Zo'n plaquette zou voorbijgangers moeten informeren over de brand waarbij dit huis verloren is gegaan. Die brand was in januari 1945 door de Duitse bezetter aangestoken. Dit was een represaillemaatregel omdat het verzet Lenie Dicke kort daarvoor uit de gevangenis had bevrijd.

De brand maakte diepe indruk op de Dordtenaren, die massaal kwamen kijken naar de vlammen die het ouderlijk huis van Lenie Dicke in de as legden. Een foto van deze gebeurtenis die zich in het gemeentelijk archief bevindt, heeft in de loop der jaren een iconische status gekregen.

De plaquette zou zich er ook voor lenen om te informeren over de nauwe band tussen de Prinsenstraat en het Dordtse verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er woonden namelijk twee belangrijke verzetsfamilies in deze straat: de hiervoor genoemde familie Dicke en de familie Alblas.

De familie Dicke is vooral bekend vanwege de hierboven al genoemde Lenie. Zij was een zeer belangrijke contactpersoon tussen de Ondergrondse en de onderduikers. Als spil van het verzet wist zij alles over zowel de onderduikers als over de activiteiten van de verzetsmensen.

Toen zij begin januari 1945 gearresteerd werd, hoopten de bezetters dan ook cruciale informatie uit haar los te krijgen. Lenie werd zwaar ondervraagd en vermoedelijk gemarteld. De verzetsgroep beseftte dat er levens in gevaar kwamen als Lenie zou doorslaan. Daarom werd een spectaculaire bevrijdingsactie op poten gezet waarbij Lenie tijdens een ijsskoude januarinacht uit de gevangenis werd bevrijd. Een Duitse militair kwam daarbij om het leven.



Initiatiefgroep **Dochters & Zonen** van Dordrecht

Van de familie Alblas is zoon Aart Alblas het bekendst: hij was een Engelandvaarder die in 1944 in concentratiekamp Mauthausen is gefusilleerd. De families Dicke en Alblas waren bevriend en trokken veelal samen op in de Ondergrondse. Zo was het een zoon van de familie Alblas die Lenie Dicke in veiligheid bracht na haar bevrijding uit de gevangenis.

De plek in de Prinsenstraat waar de brand heeft gewoed, is na de oorlog nooit meer bebouwd. Er zijn alleen wat parkeerplaatsen aangelegd. Tot op de dag van vandaag is het een ziellose ruimte, zonder enige verwijzing naar de historische gebeurtenissen die hier hebben plaatsgevonden.

Een plaquette met het verhaal van de Prinsenstraat als verzetsstraat zou daar verandering in kunnen brengen. Wij als Initiatiefgroep en Stichting Museum 1940-1945 hopen dat we u daarvan met deze brief hebben kunnen overtuigen.

Met vriendelijke groeten,

Initiatiefgroep Zonen en Dochters van Dordrecht:

- Bart van Aanholt
- Hans Berrevoets
- Jacqueline van den Bergh
- Teun de Bruijn
- Kitty Kruger
- Saskia Lensink
- Samen met Ed Vermeulen van Stichting Museum 1940-1945 Dordrecht

** De werkgroep Dochters en Zonen van Dordrecht is opgericht in 2022 en zet zich ervoor in om de herinnering levend te houden aan markante vrouwen en mannen uit de geschiedenis van Dordrecht. Daarbij wordt ernaar gestreefd een verbinding te leggen met de huidige tijd.*