

GDD.
Griffie

Van: '
Verzonden: maandag 4 september 2023 11:49
Aan: Raadsgriffie <Raadsgriffie@dordrecht.nl>
Onderwerp: FW: zwemmen

Van: '
Verzonden: maandag 4 september 2023 11:45
Aan: Wantijbad Dordrecht <info@wantijbad.nl>; raadsgriffe@dordrecht.nl <raadsgriffe@dordrecht.nl>
Onderwerp: zwemmen

Geachte leden van het wantij bestuur en geachte leden van de gemeenteraad,

Deze week wordt het tegen de 30 graden en het wantij- bad is dicht!!?
En aan het begin van het seizoen ook vaak gesloten; ook op heel mooie dagen;
Voortdurend beperkt en onregelmatig geopend.
Waardoor er vaak mensen voor een gesloten poort staan
En de douches en toiletten zijn ook niet echt om "over naar huis te schrijven ",

De service is dus armzalig te noemen in vergelijking met vroeger.
(En hiermee bedoel ik niet de inzet van diegenen, die nu zo goed mogelijk het bad draaiende houden)
Toen er een echte badmeester was en je er kon leren zwemmen aan de hengel.
Er een muziekje klonk en je iets kon eten of drinken op het terras.
Ertegen sluitingstijd regelmatig omgeroepen moest worden dat iedereen nu echt moest vertrekken.
Scholen hier regelmatig gebruik van maakten.
Zoals ook een grote groep ouderen.
Er regelmatig verjaardagsfeestjes werden gevierd.

Dit alles overwegend ; ook refererend aan het feit dat het bezoekers aantal daalt ;alsook de verkoop van de seizoenkaarten.

Kan ik niet anders concluderen dan;;

Wat een blamage!

En dat Terwijl;

Terwijl er mensen in Dordrecht zijn, die geen 3, geen 2, geen 1 ;maar geen enkele keer op vakantie kunnen.

En die dus heel de vakantie met de kinderen zitten,...

Die vakantie, die sowieso soms lang kan duren.

De stad soms benauwd en heet is in de zomer.

Terwijl er veel mensen en kinderen overgewicht hebben.

Terwijl heel veel mensen; met name ouderen,

best wel wat meer zouden moeten bewegen, buiten zijn.

Heel veel mensen geen tuin hebben.

Terwijl Dordrecht omgeven is door water.

En dat water dankzij Chemours geen veilig zwemwater meer is....

En wij steeds meer tropische dagen zullen krijgen.

Iemand moet zich schamen maar wie?

En hoe kunnen wij daar in de toekomst verandering in brengen.

Kortom hoe kunnen wij het(wan) tij keren.

Als voorbeeld; van hoe het ook kan, geef ik de site door van een zwembadcomplex in Leiden.

(Niet helemaal te vergelijken natuurlijk;(de abonnementen zijn daar bv duurde maar krijg je ook veel meer voor.)

Genaamd; De Vliet- Leids water

<https://www.leidswater.nl/devliet>

(het bad is van mei tot oktober elke dag geopend)

Wieweethebbenzijwelvoldoendesubsidiegekregen

In ieder geval zijn er vast wel mogelijkheden, om het 1 en ander anders te doen.

Met bv; lid worden en een vast bedrag per jaar betalen; kleine toeslag voor een abonnement en/of voor ieder bij komend gezinslid.

Kortingen voor mensen met een kleine beurs.

Actiever lobbyen voor sponsors; desnoods met reclame. Misschien vrijwilligers in schakelen of kleine vakantiebaantjes creëren.

SUBSIDIE!

Een uitbater die zin heeft om iets van het drink en eet gedeelte te maken

zodat de badmeesters en meesteressen daar geen omkijk naar hebben

(met eventueel ook een uitgifte, naar buiten het zwembad omdat het anders niet rendabel zou kunnen zijn)

Misschien moeten we toch eens brainstormen met z'n allen.

Bijvoorbeeld met: seizoenhouders en leden, hetwantij bestuur en de gemeente dordrecht. (Wethouders van sport, gezondheid, armoedebestrijding, etc)

Het lijkt mij een goed idee, om dat, in het Wantij -bad zelf te doen.

Maar het stadhuis is ook goed.

Tot slot wil ik nog te berde brengen dat ik spreek uit naam van vele medezwemsters en zwemmers.

Ik hoop spoedig iets van u te horen,

Tot zover,

Met vriendelijke groet,

